



Voorwoord: Afgelopen woensdag was het een blijde dag en een dag van dankbaarheid voor de gemeente van de HHK in Ede. Zij mochten hun nieuwe predikant verwelkomen. De dominee stond in zijn preek stil bij de woorden van De Heere Jezus: Geef gij hun te eten. Zo mag een dienaar van Het Woord uitdelen wat hij heeft ontvangen. Wij hopen dat de dominee een gezegende tijd mag hebben en wanneer hij wat 'ingeburgerd' is, hem op school te mogen ontmoeten. Overigens niet alleen hij, maar ook wij mogen uitdelen wat we ontvangen. Wat kunnen we dankbaar zijn dat de week met de zondag begint. Vanuit datzelfde Woord gevoed worden om de reis deze week weer te kunnen gaan. Ook op school rijgen de dagen zich weer aaneen. Mooie dingen die we met elkaar mogen meemaken, maar ook de minder mooie dingen. Wanneer het over dat laatste gaat, denk ik vooral aan het met elkaar omgaan. Wij als ouders, maar ook onze kinderen. Hoe reageren we op elkaar, zien we elkaar en waarderen we elkaar? Ook al zijn we heel verschillend. In dit kader staat de avond van 5 oktober. Heeft u zich al opgegeven? De collega's van de werkgroep Sociale Veiligheid hebben een mooi programma samengesteld. Thema's die ons allemaal raken, komen aan bod. Graag ontmoeten we u op deze avond. Al vaker schreef ik er over. Zo samen vorm geven aan het onderwijs aan onze kinderen is een opdracht voor ons als leerkrachten, maar ook voor u als ouders. Wat een voorrecht te mogen weten, dat we daarin gedragen worden door een machtig God. Graag geef ik u de woorden door die afgelopen zondag mochten klinken vanuit Joh 10:27 t/m 29

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

Meester Roodbeen

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.

Houdt voor actuele data en nieuwe foto's ook regelmatig onze website www.ehbennekom.nl in de gaten!

Data 2017- 2018	
27 september	Koffie-ochtend ouders groep 2
27 september	's middags Korfbaltoernooi Bennekomse scholen
5 oktober	Workshopavond ouders (Week van de opvoeding)
11 oktober en 5 februari	Studiedagen personeel Leerlingen vrij
28 november en 29 maart	Studiemiddagen personeel (Continuurooster, zie schoolgids)
25 oktober 2017	Voorlichtingsavond VO ouders groep 8
26 oktober 2017	Bedankmiddag hulp-ouders
22 november, 4 april en 11 juli	Schoonmaakavonden

Lief en leed: Vandaag is juf Scheurwater weer gedeeltelijk begonnen. Ze gaat de komende periode op maandag-, woensdag- en donderdagochtend aan het werk. Fijn dat de juf weer aan het werk is en we wensen haar sterkte bij het verdere herstel.

Brief ouderbezoek/ contactavond: Inmiddels hebben we een aantal schoolweken achter de rug. Graag horen wij van u hoe uw kind(eren) de eerste schoolweken heeft/hebben ervaren. Middels bijgevoegde brief krijgt u de gelegenheid te kiezen voor een ouderbezoek thuis door de leerkracht, of uw komst naar de contactmiddag en – avond op 30 oktober (de zogenaamde 10 minutengesprekjes). Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief waarop u uw keuze kunt aangeven. Ook deze keer kunt u kiezen voor een gesprek 's middags of 's avonds.

Dringende oproep: aanstaande woensdag hopen heel veel kinderen uit de groepen 5-8 een fijne middag te hebben door mee te doen aan het korfbaltoernooi.

Een woord van dank aan die ouders die zich al hebben opgegeven, zonder uw hulp gaat het niet lukken.

Helaas hebben we nog niet genoeg begeleiders, kennis van korfbal is absoluut **niet** vereist. U hoeft slechts te zorgen dat de kinderen op het juiste tijdstip op de juiste plaats spelen.

Het zou ontzaglijk jammer zijn als we moeten besluiten niet meer aan het korfbaltoernooi deel te nemen vanwege het gegeven dat er geen ouders genoeg zijn om te helpen.

U kunt zich ook aanmelden voor een halve middag een team te begeleiden, opgave graag per mail aan meester Driessen (gjdriessen@ehbennekom.nl) of juf Teeuw (PTeeuw@ehbennekom.nl).

Ten diepste gaat het erom dat uw kinderen een fijne middag hebben.

Schoonmaakavonden: In de lijst met data ziet u een drietal schoonmaakavonden gepland staan. De jaarlijkse grote eindschoonmaak is op 11 juli 2018. Tussendoor willen we nog twee schoonmaakavonden houden, waarop we onze schoolschoonmaakster een 'handje helpen' door de ramen te zemen, plinten, kasten, tafels en stoelen etc. een extra sopje te geven. We vinden het allemaal belangrijk dat onze kinderen in een schone ruimte werken, leren en spelen. U komt toch ook? Zet u de datum vast in agenda?



Tot en met vrijdag heeft u de tijd om te kijken of er iets bij is van uw kind. Daarna wordt de kast leeg geruimd.

Bedankmiddag hulp-ouders: Alle ouders die, op welke manier dan ook, betrokken zijn geweest bij onze school, heel hartelijk dank voor uw inzet en van harte welkom op onze high- tea! Dus: alle luizenmoeders, EHBO-moeders, oversteekmoeders, leesmoeders etc. : Op **26 oktober vanaf 14.30** uur bent u van harte welkom!! Voor de uitnodiging zie bijlage!

Interne Vertrouwenspersoon: Afgelopen weken heb ik een bezoekje gebracht aan de groepen 5 t/m 8 in verband met mijn functie als vertrouwenspersoon. Ik heb kort uitgelegd wat de bedoeling is van deze functie, gekoppeld aan voorbeelden die de kinderen konden begrijpen. Het gaat erom dat ze weten, dat het belangrijk is dat ze hun mond open doen als het gaat om onveilige situaties, of dat nu henzelf betreft of een ander. Dan kunnen we er samen iets aan proberen te doen.

Er is een folder beschikbaar waarin aan de kinderen wordt uitgelegd hoe ze in contact kunnen komen met de vertrouwenspersoon. Deze folder is uitgedeeld aan de kinderen van groep 5, omdat zij dit jaar voor het eerst tot de bovenbouw behoren. De groepen 6 t/m 8 krijgen een aantal exemplaren om in de klas neer te leggen. Tevens wordt de folder als bijlage meegezonden met deze nieuwsbrief, zodat u er als ouder/verzorger ook kennis van kunt nemen. Op het prikbord bij de hoofdingang van de school hangt een poster met de gegevens van de vertrouwenspersoon. Ook kunt u of uw kind een anonieme melding maken via de [website](#). De melding komt dan bij mij terecht.

Natuurlijk kunt u als volwassene ook een beroep doen op de vertrouwenspersonen van onze school. Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids/website. Of kom op de workshopavond (5 oktober) naar de workshop van Dick van der Hoek (Extern Vertrouwenspersoon van onze school).

juf C. Dorst (IVP)

Gevonden voorwerpen: Inmiddels is de kast weer helemaal gevuld! In de kast liggen rugzakken, jassen, gymtassen, bekers, brooddozen en handschoenen.

Week tegen pesten: Vorige week was het de landelijke 'Week tegen Pesten'. Dit jaar hebben we er als school voor gekozen om niet mee te doen. We

hebben onze energie gestoken in de Hoge Veluwe Dag én willen aandacht geven aan de 'Week van de Opvoeding', zoals u wellicht al meegekregen hebt. We houden een workshopavond (05-10) en er is in de week voor de herfstvakantie (dinsdag 10-10, 9.15 uur) een activiteit voor ouders en leerlingen uit groep 1/2 en 5/6 (onder schooltijd). De betreffende ouders krijgen daar nog bericht over.

Om toch niet helemaal voorbij te gaan aan het zo belangrijke thema 'Pesten' volgt onderstaand stukje (geschreven door juf Willemsen, SOVA-trainer en leerkracht groep 6).

Plagen, treiteren, pesten

Voor kinderen is het niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen plagen, treiteren en pesten. Daarom willen we u uitleggen hoe wij op school aan de kinderen uitleggen wat de verschillen zijn, zodat u daar thuis ook op deze manier over kan communiceren met uw kind(eren).

Als je iemand plaagt, dan haal je een grapje met iemand uit. Anderen moeten daar dan vaak om lachen. Soms vindt het kind dat jij aan het plagen bent het grapje niet leuk en wordt dan een beetje triestig. Met plagen bedoel je niets

Als je iemand pest dan is dat anders! Als je iemand pest, dan plaag je heel gemeen. Bij pesten laat je merken dat je iemand heel raar vindt en dat iemand er niet bij mag horen.

Als je pest, scheld je bijvoorbeeld iemand uit, je lacht iemand uit, je schopt, je zegt heel gemene dingen, je slaat. Je speelt nooit samen met het kind dat je pest. Je probeert anderen ook dat kind te laten pesten. Pesten gaat steeds door; het gebeurt heel vaak. Pesten is heel erg gemeen. Het kind dat gepest wordt, wordt hier heel verdrietig van. Als je iemand pest, dan doe je iemand erg pijn. Niet alleen schoppen, slaan en knijpen maar ook schelden en uitlachen is pesten. Pesten is dus gemeen en doet pijn.

Als je iemand steeds weer pest, net zolang totdat hij kwaad wordt, dan ben je aan het treiteren. Treiteren doe je juist in de hoop dat die ander ontzettend kwaad wordt. Als je treitert, dan vind je

het leuk om te zien dat iemand er niet meer tegen kan en verschrikkelijk boos of verdrietig wordt. Treiteren is dus steeds maar doorgaan met gemeen pesten.

Wat voor de één aanvoelt als een plagerij, kan voor de ander aanvoelen als een gerichte pesterij. Maak je wel eens een grap richting iemand en merk je dat hij of zij het niet goed opvat, dan kun je de grap beter niet nog eens maken. Misschien vind je zelf dat de grap best moet kunnen, maar als de ander dit niet zo voelt, kan de grap simpelweg niet. Volg hierin niet je eigen ideeën, maar kijk en/of luister naar de reactie van de ander. De grens tussen plagen en pesten is dun en verschilt per persoon. Deze grens moet je respecteren, ook wanneer je het grapje of de opmerking zelf wel zou kunnen accepteren.

Veel pesters zijn zelf onzeker en reageren dit af door anderen te pesten die dit op bepaalde vlakken juist niet zijn. Ook denken sommige kinderen dat ze als 'stoer' worden gezien door anderen wanneer ze pesten. Tenslotte zijn er ook veel pesters die meelopen met een andere pester. Vaak is dit uit angst dat ze zelf gepest worden als ze niet meedoen.

Een pester denkt niet na over de gevolgen. Jaren later kan een gepeste nog last hebben van wat er is gebeurd. Pest dus niet, want het kan zoveel schade aanrichten!

Vanuit het bestuur: Vacatures toezichthoudende bestuurder: Zoals u hebt gelezen in de mail betreffende de jaarvergadering en zoals toegelicht tijdens de jaarvergadering, hebben wij een tweetal vacatures binnen het bestuur. Wij willen u eraan herinneren dat u uw interesse tot a.s. woensdag 27 september kunt melden bij onze secretaris, secretaris@ehbennekomp.nl. Uiteraard is uw reactie geheel vrijblijvend en zal een gesprek worden gehouden voor nadere informatie. Wij zien uit naar uw reacties."

**WEEK
TEGEN
PESTEN**

Dammen bij Bennekomse Damvereniging: Op 8 november wordt het schooldamtoernooi van Bennekom weer gehouden. Elk jaar doen er veel basisschoolleerlingen aan het toernooi mee. Wil je extra oefenen of vind je het leuk om te dammen? Kom dan eens langs bij de Bennekomse Damvereniging! Hier leren we de regels van het dammen, de beste damzetjes en spelen we partijen tegen elkaar. Tot aan het schooldamtoernooi zijn er vrijblijvende en laagdrempelige trainingen, maar ook na het schooldamtoernooi blijven we doordammen om voor te bereiden op andere (schooldam)toernooien en spelen we een interne jeugdcompetitie. Bij de Bennekomse Damvereniging is jeugd elke dinsdagavond van harte welkom van 18.45-19.45uur in de Commanderie (Commandeursweg 44, Bennekom). Meer informatie op www.bdv-bennekom.nl of bij de jeugdleider Henk-Jan van der Kolk henkjandvdkolk@yahoo.com.

Bijelrooster:

Week 39 Groep 3 t/m 6	Kiezen Gen 12:10-13:2/ Gen 13/ Gen 14
Week 40 Groep 7 & 8	Kiezen Gen 12:10-13:2/ Gen 13/ Gen 14, Hebr 7
Week 39 Groep 3 t/m 6	Gods verbond Gen 15/ Gen 16/ Gen 17
Week 38 Groep 7 & 8	Gods verbond Gen 15, Rom 4/ Gen 16/ Gen 17, Kol 2: 11