



# Eben-Haëzerschool Nieuwsbrief

## Voorwoord

Regelmatig denken we op school na over de vraag: Wat is dat nu eigenlijk: onderwijzen of onderwijs geven? Daar kun je een hoop bij bedenken, maar onlangs las ik daar iets moois over. “De school is een oefenruimte voor de groei naar volwassenheid. Het gaat hierbij over: opgroeien, ontwikkelen en tot bestemming komen.” Ingewikkelde woorden om aan te geven dat we de kinderen op school niet alleen tot resultaten laten komen voor wat betreft rekenen, spelling en lezen maar dat we ze begeleiden in hun levensreis, om ze als christen te laten functioneren in een seculiere maatschappij. Hoe broodnodig dat is hebben we de afgelopen weken wel ervaren. Het uitdragen van de Bijbelse visie op relaties vraagt naast het kiezen van tactvolle woorden, het hebben van respect ook het als christen staan voor de Bijbelse norm in een omgeving die dat niet altijd begrijpt. Naast de Bijbelles geven we daar ook aandacht aan onder de noemer Burgerschap. Dat doen we in groep acht anders dan in groep één, maar we proberen in de dagelijkse lespraktijk een verticale verbinding te maken. Onze leerlingen mee te geven wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe:

Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods(1 Kor 10:31)  
of zoals ik onlangs ergens als: “Trek u niets aan van de lof of kritiek van mensen. U hoeft zich slechts om één ding zorgen te maken en dat is de lof van God.”

Meester Roodbeen

## Agenda

Data 2018-2019	
31 januari	Studiedag, leerlingen vrij
15 februari	1 <sup>e</sup> rapport mee
18 en 19 februari	Contactavonden

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data en nieuwe foto's ook onze website ([www.ehbennekom.nl](http://www.ehbennekom.nl)) in de gaten!

## Lief en leed

In de vorige nieuwsbrief heeft u al wel het kaartje kunnen zien, bij familie Van de Wetering is op 20 december een dochter geboren: Eva. Een zusje voor Lieke (groep 1), Anna (groep 3) en Jonathan (groep 4). Bij familie van de Broek is op 20 januari ook een dochter geboren. Louise is het zusje van Agathe uit groep 1b. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en we wensen jullie toe dat Eva en Agathe mogen opgroeien tot eer van hun Schepper: *U alleen, U loven wij!*

## Studiedag

Aanstaande donderdag hebben de leerkrachten een studiedag. **De kinderen zijn deze hele dag vrij!** Op deze studiedag zullen we met elkaar nadenken over ons nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. Op een later moment zullen we dit met u als ouders delen.

## Ouderportaal open? Mobiele nummers controleren

Zoals gebruikelijk kunt u de uitslagen van de Cito-toetsen (groep 3 – 8) inzien via het ouderportaal. U kunt ze inzien van 15 februari 16.00 uur tot en met 22 februari.

Tevens verzoeken we u om uw persoonlijke gegevens te controleren. Het gebeurt regelmatig dat er een oud (mobiel) telefoonnummer in de gegevens staat. Het is belangrijk dat deze gegevens up to date zijn, zodat we u altijd kunnen bereiken.

### Even voorstellen....

Hallo allemaal! Hieronder zal ik kort wat over mijzelf vertellen, zodat jullie mij leren kennen. Mijn naam is Rachel Schouten, 21 jaren jong. Ik woon op dit moment bij mijn ouders in Doetinchem, maar rond het begin van de zomer hopen wij te verhuizen naar het midden van het land.

Ik volg nu het 3e leerjaar van de opleiding leerkracht basisonderwijs op de Christelijke Hogeschool te Ede. Maar heb er voor gekozen om dit jaar een tussen jaar te nemen.

Naast mijn werk als onderwijsassistent, wat ik hoop te gaan doen, op de Eben-Haëzerschool, ben ik 3 dagen leerkracht groep 1/2 op De Wijngaard in Doetinchem. In mijn vrije tijd ben ik veel aan het sporten, probeer ik creatief bezig te zijn en zo nu en dan lees ik een boek. Ik heb er zin in om te beginnen op een voor mij nieuwe school en te werken met nieuwe collega's.



Rachel Schouten

### School niet bereikbaar?

Bij telefonische onbereikbaarheid van school en tijdens de vakantie kunt u het volgende nummer bellen:

Meester Roodbeen: 06-29556198

### Prikbord

Dit keer geen prikkers op het prikbord!

### EHBO groep 8

Deze maand zijn we weer gestart met het geven van EHBO lessen aan groep 8. De leerlingen krijgen theorie in de klas en praktijklessen van moeders met EHBO ervaring. In april moeten ze examen doen en kunnen ze een EHBO getuigschrift ontvangen. Later kunnen ze nog een EHBO vervolgcursus volgen. We zijn blij dat de Eben Haëzerschool hier (al jarenlang) aan meewerkt en dat er ook vrijwilligers zijn, die de praktijklessen voor hun rekening willen nemen. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen de beginselen leren van het helpen van een ander (slachtoffer). Zoals u kunt lezen in het artikel uit het RD van afgelopen zomer, zijn er helaas veel jongeren die niets van eerste hulp afweten.

*De EHBO coördinator: Charlotte Poppeliers*

#### „Meer EHBO-lessen op school”

Redactie **hinsoland**

**DEN HLAAG (ANP).** Kinderen en jongeren weten te weinig wat ze moeten doen als iemand onwel is geworden en niet meer reageert.

Nog niet de helft van de jongeren tussen de tien en zestien weet wat doen.

Maar 30 procent van de kinderen weet hoe ze iemand kunnen helpen die een giftige stof heeft binnengekregen, zo bleek vanmorgen uit onderzoek van het Rode Kruis.

De organisatie wil dat de EHBO-kennis onder jongeren wordt ver-

groot en roept op meer lessen over dit onderwerp te verzorgen op scholen.

Maar liefst 96 procent van de kinderen vindt het belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen wanneer iemand gewond raakt, kwam uit het onderzoek naar voren. Van de kinderen vindt 52 procent dat kinderen en jongeren op school les moeten krijgen over EHBO.

In Nederland kunnen scholen er zelf voor kiezen om EHBO-lessen op te nemen in hun lessenspakket.

Voor het onderzoek werd een representatieve groep van meer dan 700 jongeren ondervraagd.

### Bijbelrooster

Week 5 Groep 3 t/m 8	<b>Wie is deze?</b> Mark. 4: 35- 41/ Mark. 5: 1-20/ Luk 5: 17- 26
Week 6 Groep 3 t/m 8	<b>Geloof alleen</b> Luk. 5: 27- 39/ Luk. 8: 40- 48/ Luk. 49- 56