



Eben-Haëzerschool

Nieuwsbrief

Voorwoord

Zondag 15 maart stuurden we u een bericht dat de school dicht moest. Dat is nu precies acht weken geleden. Dingen die we voor onmogelijk hielden, gebeurden: geen school, onderwijs op afstand regelen, u als ouder werd daar nadrukkelijk bij betrokken. Zo is er een heel lijstje te maken van ervaringen, gedachten, ideeën en meningen. Veel veranderde, sommigen spreken over het 'nieuwe normaal'. Wat het onmiskenbaar laat zien is, dat ons leven, ons 'zijn', ja onze hele wereld aan grote veranderingen onderworpen is. Niets is meer zoals het was. Wanneer ik dit zo zeg wordt iets anders ook onmiskenbaar duidelijk, God is en blijft altijd Dezelfde. In deze tijden van crisis was er elke dag brood, mochten we genieten van veel dagen mooi weer en nu vandaag, alle collega's weer op school aanwezig, een deel van de kinderen weer aanwezig, wat een zegen en trouw van Gods kant. Met dat ik dit voorwoord schrijf, klinkt weer kindergezang door de school: 'Die God is ons een God van heil!' We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Gods Heiland is De Vorst van het Leven. Daar mogen, kunnen en moeten we ons heil zoeken. Ook in deze periode waarin sommigen verdriet niet werd bespaard, maar ook voor wat vóór ons ligt, voor u als ouder die deels nog betrokken blijft bij het onderwijs op afstand, voor collega's die hun werk voor de groep weer mogen oppakken, voor allen, wat onze bezigheden ook zijn. Tenslotte: Geleidelijk aan gaan we weer naar een normale situatie en ik hoop dat dit voor u als ouder ook wat meer rust geeft. Vanaf deze plaats wil ik heel nadrukkelijk u als ouder bedanken voor de inzet die er was om uw kind(eren) te begeleiden met het schoolwerk tot nu toe.

Een hartelijke groet,

Meester Roodbeen

Jaarplanning

Veel dingen kunnen geen doorgang hebben door alle maatregelen. Toch proberen we ook te kijken welke dingen er wel kunnen doorgaan, hetzij gewoon zoals gepland of op een andere manier. We houden u op de hoogte...!

Update + Bedankt!

Er zijn veel dingen die onze aandacht vragen. Niet alleen de hectiek rondom het weer naar school gaan vandaag, hoe gaan we het onderwijs de laatste schoolweken vormgeven, waar richten we ons op, hoe doen we het met rapporten etc.? Maar ook de 'gewone' schoolzaken gaan gewoon door. We zijn o.a. ook bezig met de formatie van volgend schooljaar: wie gaat welke groep doen en hoe gaat het eruit zien volgend jaar?

Zodra ook hier meer over bekend is, zullen we dit met u als ouders delen. De kinderen hebben allemaal een boekenbon gekregen als blijk van waardering voor hun inzet! De ouders hebben geen boekenbon gehad, maar toch is de waardering voor u er zeker! Dank voor uw inzet! Dank voor uw geduld, ook met ons... want het liep echt niet altijd vlekkeloos. Dank voor uw openheid, tijdens de bel-rondjes die we als leerkrachten hebben gedaan.

Dank ook voor de waardering die wij omgekeerd weer van u als ouders en kinderen kregen: in de vorm van kaartjes, tekeningen, een hou-vol-boeket, mailtjes, berichtjes en persoonlijk als we u spraken! Het heeft ons echt gesteund!

Lief en leed

Bij de familie Hogenhout (Charlotte, groep 1a) is een dochter en zusje geboren. Zij heet Louise.

We feliciteren familie Hogenhout van harte met de geboorte van hun dochter en zusje en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding en dat Louise mag opgroeien tot eer van haar Schepper: *'Ik zal met al mijn hart den Heer', blijmoedig geven lof en eer!*

Terugblik Paasviering

Fijn om te merken dat veel kinderen, samen met hun ouders en broertjes en zusjes hebben gekeken en geluisterd naar de 'digitale' Paasviering. Wat mooi dat ook op deze manier het Paasevangelie mocht klinken thuis: Het is volbracht! En: 'De HEERE is waarlijk opgestaan'.

Dank ook voor de reacties die we van verschillende ouders hebben gekregen!

Bericht en oproep biebmoeders

Beste ouders,

Nu de kinderen vanaf vandaag weer (gedeeltelijk) naar school mogen, willen we u vragen of u ook alle schoolbibliotheekboeken die u nog thuis hebt liggen, deze week weer mee naar school wilt geven. Hoe langer de boeken thuis liggen, hoe meer kans er is dat ze kwijt raken. Dit willen we graag voorkomen.

Leg ze bij de schoolboeken, zodat ze niet vergeten worden.

Uiteraard zullen er voor de achterliggende periode geen boetes uitgeschreven worden. We willen u vragen, voor de boetes die nog open staan, het geld hiervoor op het pasje te plakken, zodat we dit tegelijk met het boek ontvangen.

Voor de boeken die we vóór 1 juni niet ontvangen hebben, zullen we wel weer boetegeld gaan rekenen.

Wanneer de kinderen weer boeken uit de schoolbibliotheek kunnen lenen is nog niet duidelijk.

Oproep

We zijn op zoek naar 2 moeders die na de zomervakantie ons team wil komen versterken!

Aangezien er nu 2 moeders zijn waarvan hun jongste dochter van school gaat, komen er 2 plekken vrij. We moeten deze opgevuld hebben om volgend schooljaar de bieb draaiende te kunnen houden.

Lijkt het je leuk om 1 maandagmiddag in de 2 á 3 weken in de bibliotheek mee te helpen?

Meld je dan aan bij één van ons of via administratie@ehbennekomp.nl

We zien naar je uit!

Arianne Budding, Cora de Haan, Anita Heij, Esther Driessen, Gea Koekoek

Nieuwsbrieven

Doordat de meeste informatie via de mail is gegaan hebben we in de achterliggende tijd weinig nieuwsbrieven verzonden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 mei en na de Pinkstervakantie hopen we de draad weer 'structureel' op te pakken met om de week een nieuwsbrief. Waarbij het niet uitgesloten is dat er ook informatie per mail met u als ouders gedeeld wordt.

Laptops weer naar school

In de brief van afgelopen week hebben we dat al gevraagd, maar opnieuw de oproep om de laptops die u van school te leen had, op de eerste schooldag weer mee terug naar school te nemen.

Vertrek juf Ebbers (groep 5)

Bij leven en welzijn staat er aankomende zaterdag een vacature in de krant voor een middenbouw leerkracht. Juf Ebbers(Sanneke) is aangenomen op de hervormde school in Opheusden. Ze hoopt daar na de zomervakantie aan het werk te gaan. We vinden het erg jammer dat ze weggaat, maar respecteren haar keus om aan de slag te gaan op de school waar ze ook haar LIO heeft gedaan. Te zijner tijd zullen we afscheid van haar nemen.

MR: nieuwe leden gezocht!

In de bijlage vindt u een brief van de MR, waarin een oproep gedaan wordt voor nieuwe leden.

Zendingsgeld

Tot nu toe heeft het zendingsgeld € 1224,50 opgebracht. We willen u daar heel erg voor bedanken. Dit geld besteden we aan de Mahor HaTikva school in Jeruzalem.

Batterijen inleveren

De bak waar u lege batterijen in kunt leveren, is verplaatst naar de grote hal, op de plek waar eerst het orgel stond.

Zo komt er op de gang bij de kleuters ruimte voor een timmerhoek.

Gedichtenwedstrijd groep 8

Zoals elk jaar deden de leerlingen van groep 8 mee met de gedichtenwedstrijd van Bennekom rondom 4 en 5 mei. Hieronder ziet u een gedicht van één van onze leerlingen

vrijheid

Het verre verleden,
langzaam weggeleden,
maar iedereen weet,
waarom iets vrijheid heet.

Een grote waarheid,
verhaal over een tijd,
waarin mensen vochten, tevergeefs vrede
zochten.

Verder zijn ze gegaan,
alles hebben ze gegeven,
hun bloed en een traan,
zelfs hun leven.

Ik ken hen geen van allen, maar zijn voor
mijn vrijheid gevallen.

Door Mathilde van der Starre.