



# Eben-Haëzerschool Nieuwsbrief

## Voorwoord

Nu echt de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Vanmiddag gaan de schooldeuren voor ruim zes weken dicht, mogen zowel kinderen als collega's gaan genieten van hun welverdiende vakantie. Wat is er veel gebeurd het afgelopen schooljaar. Soms verdrietige dingen, maar ook mooie en fijne dingen. Wanneer we dat allemaal zouden opschrijven, dan zou deze nieuwsbrief te klein zijn. Bedenken we bij al deze dingen dat het zegeningen zijn die God ons heeft gegeven? Zegeningen die we uit genade ontvangen? Denk daar nog eens aan in de vakantie wanneer u een moment van rust heeft. Maar ook in verdrietige momenten was God er. Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van groep 8. Juf Van der Vegt hield het de leerlingen van groep 8 en ons voor. God is er bij, God is er altijd bij. Zo mogen en kunnen we omhoog zien. Het afgelopen jaar hebben collega's hun energie en tijd gegeven aan het onderwijzen aan uw kinderen. Vanaf deze plaats een woord van dank en waardering. Ook u als ouder was er op regelmatige momenten om welke reden dan ook. Alle vrijwilligers, heel hartelijk dank voor uw tijd, ideeën, uw feedback op wat er in en om de school gebeurde. Ook wil ik in het bijzonder die ouders bedanken die tijd namen om even bij mij binnen te stappen. Misschien niet altijd makkelijk, maar ik hoop dat er meerderen zijn die dat voorbeeld het komende schooljaar volgen. Voor nu wens ik allen, collega's, ouders, kinderen, leden van het collectief bestuur, leden van de MR, oudercommissie en alle relaties een goede vakantie en een gezegende tijd. Bij leven en welzijn tot maandag 2 september.

Meester Roodbeen

## Agenda

Data 2019	
19 juli t/m 30 augustus	Zomervakantie
2 september	Start nieuwe schooljaar Ouders koffiemoment in de hal

Voor alle data geldt: Deo Volente. Houd voor actuele data en nieuwe foto's ook onze website ([www.ehbennekom.nl](http://www.ehbennekom.nl)) in de gaten!

## Lief en leed

Bij de familie Van de Maas is een zoon geboren op 2 juli. Matteo is het broertje van Josephine (groep 5) en Florentien (groep 1a). Ook bij de fam van der Vliet is een zoon geboren: Julian, broertje van Bas (1a). Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie toe dat Matteo en Julian mogen opgroeien tot eer van hun Schepper: *"Geef den God des hemels eer, lof zij alle scheps'len HEER", want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid"*.

## Afscheid - 1

Vandaag zullen we afscheid nemen van juf Willemsen. Na 10 jaar bij ons op school gewerkt te hebben, hoopt ze na de vakantie in Randwijk te gaan werken. We bedanken de juf voor alles wat zij voor de school en voor de kinderen heeft mogen doen! We wensen haar Gods Zegen toe in het toekomstige. Eveneens nemen we afscheid van juf Kleppe, juf Poppeliers, juf Van der Heiden, juf Roseboom, meester Van de End en juf Adriaanse. Ook jullie willen we heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en voor alles wat jullie in het achterliggende schooljaar op school hebben mogen doen, met en voor de kinderen! We wensen jullie Gods Zegen toe voor de toekomst!

## Afscheid-2

Chersio Hogenhout (groep 2) zal na de vakantie naar de Rehobothschool in Barneveld gaan, evenals Luke Blotenburg (groep 3) en Niels Weijer (groep 5). Voor jullie is het misschien ook spannend om naar een nieuwe school te gaan, maar weet dat de HEERE er altijd is. Hij wil ook met je meegaan, naar je nieuwe school. We wensen jullie Gods Zegen toe en een fijne tijd op jullie nieuwe school!

## Oproep brigadiëren

Voor het rooster van het klaar-overen hebben we nog een aantal moeders nodig, die komend schooljaar op **woensdag om 12.30 uur** willen brigadiëren, en vanaf december op **donderdagmiddag om half 4** om de week. Wie kan ons daarmee helpen?

Graag reactie naar [administratie@ehbennekom.nl](mailto:administratie@ehbennekom.nl).

## Even voorstellen - 1

Mijn naam is **Kees Hakkert**. Ik woon in Heteren en studeer momenteel aan het Driestar College in Gouda. Vanaf volgend schooljaar hoop ik deze pabo studie via een duale route te vervolgen, op de Eben-Haëzerschool in Bennekom! Dit houdt in, dat ik op de maandag en woensdagmiddag in Gouda zal zijn en op woensdagmorgen t/m vrijdag voor de klas hoop te staan. Al van jongs af aan wilde ik het onderwijs in. Kinderen maken me enthousiast en die passie drijft me om hen een stukje op weg te helpen in hun ontwikkeling. Laten kijken naar de wereld om hen heen, maar vooral samen verwonderen over hoe prachtig de schepping is! Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deel mag gaan uitmaken van het team van de Eben-Haëzerschool en hoop u spoedig te ontmoeten!

Beste allemaal, mijn naam is **Sanneke Ebbers**, ik ben 22 jaar en ik hoop het komende jaar de juf te worden van groep 5. Doetinchem is de plek waar ik ben opgegroeid met vijf broers en 1 zusje en ik kan me nog goed herinneren dat ik altijd al, net als mijn oudste broer, graag het onderwijs in wilde. Na een drie-jarige opleiding tot onderwijsassistente en vervolgens de pabo mag ik mijzelf eindelijk 'juf' noemen. Ik kan enorm genieten van kinderen en lesgeven en daarom heb ik nu al zin om te starten na de zomervakantie!

## Even voorstellen - 2

Beste ouders, collega's, nieuwsbrieflezers,  
Als nieuw bestuurslid een voorstelmoment.

Mijn naam is **Heleen Bakker – van Leeuwen**, getrouwd met Paul en moeder van Teike (4) en Famke (2). Afkomstig uit de Betuwe, maar na ons trouwen verhuisd naar de Veluwe. Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin in Bennekom. En dat zal vast nog beter worden nu ik er een mooie taak bij gekregen heb! Als bestuurslid hoop ik de komende jaren betrokken te zijn bij onze school. Ik heb ervaring in het basisonderwijs. Van 2006 tot 2015 stond ik voor de klas, in zowel onder-, midden- als bovenbouw. En wat een plezier en voldoening heb ik altijd in dat mooie werk gehad! Maar nadat onze oudste geboren was, vond ik het lastig om evenwicht te vinden tussen mijn gezin en werken in het onderwijs. Dat heeft me doen besluiten om van baan te veranderen. Momenteel heb ik een administratieve functie op kantoor. Maar al heb ik dus enige ervaring in het basisonderwijs, de functie van bestuurslid is nieuw voor mij. En ook zeker wel spannend. Maar als we kijken naar de prachtige naam van onze school, worden we er direct aan herinnerd dat we het niet alleen hoeven en kunnen doen. Ik hoop me als bestuurslid in te kunnen en mogen zetten voor de kinderen, collega's en ouders van onze school. Mee te denken en beslissen in belangrijke zaken, alledaagse zaken, moeilijke zaken. En ik hoop dat we steeds weer samen op één lijn mogen staan voor de opvoeding van onze kinderen, met het Woord van de getrouwe God als richtsnoer. Eben-Haëzer. Hartelijke groet en een fijne vakantie toegewenst,  
Heleen Bakker

## 1<sup>e</sup> schooldag

Op maandag 2 september hopen we weer te beginnen. We willen u als ouders van harte uitnodigen om deze morgen uw kind(eren) in de klas te brengen, zodat u ook de "nieuwe" klas kunt zien en de leerkracht van uw kind(eren) de hand kunt drukken. Daarna wordt u uitgenodigd om in de hal van de school een kopje koffie / thee te komen drinken. Zo kunt u even bijpraten met de andere ouders, kennismaken met evt. nieuwe ouders en ervaringen uitwisselen. Van harte welkom!!

## Warmte en kleding

Twee weken geleden hebben we tropische temperaturen gehad. De verwachting is dat deze hoge temperaturen steeds vaker zullen gaan voorkomen. We willen u als ouder van uw zoon en/of dochter vragen om alert te zijn dat de kleding past bij de bestaande kledingvoorschriften die voor onze school gelden. Ter herinnering verwijs ik u naar bijlage 12 van de schoolgids.

## Vanuit de OC

Beste ouders,

In deze laatste nieuwbrief van het schooljaar willen we graag, als oudercommissie, een aantal zaken onder jullie aandacht brengen:

### Bedankt

We willen allereerst iedereen, maar in het bijzonder de vrijwilligers, bedanken voor jullie enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij de activiteiten die we het afgelopen schooljaar gehad hebben. De projectavond met het thema kunst sprong eruit. Wat was het gezellig om buiten op het schoolplein elkaar te ontmoeten. We kunnen melden dat we het mooie bedrag van ruim €1.100 hebben opgehaald. De helft hiervan is bestemd voor het goede doel, de andere helft gaat naar het verbeteren van de speeltoestellen op het schoolplein. Ook onze sponsors willen we bedanken, dankzij jullie gift hebben we een groot deel van de kosten kunnen dekken, waardoor we meer resultaat hebben.

### Fruitedagen: dinsdag en donderdag

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de schoolfruitprojecten van de EU. 20 weken lang kregen we drie keer in de week groente en fruit geleverd. We kregen hier weer heel veel positieve reacties op terug en zullen ons ook volgend jaar weer aanmelden en wie weet kunnen we weer meedoen als school. Vanaf volgend schooljaar zullen we echter ook al overgaan naar 2 fruitedagen in de week. In plaats van de woensdag zullen de dinsdag en donderdag de fruitedagen worden. We zullen u hier begin volgend schooljaar nog aan herinneren. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dat graag.

### Gebedskring

Afgelopen schooljaar is er spontaan een gebedsgroep ontstaan. Dit initiatief kwam van Annemieke van der Horst waar het ook thuis gehouden werd. We hebben het als heel erg positief ervaren en er was ook steeds weer een goede opkomst. Het waren kostbare momenten om zo samen biddend om onze kinderen en leerkrachten heen te staan en het alleen van de Heere te verwachten. Vanuit allerlei kerkgenootschappen is het zo mooi dat dit kan. Graag willen we de gebedskring doorzetten in het komende schooljaar. We hebben er voor gekozen om dit niet meer bij iemand thuis te doen maar ergens in de school zodat de drempel nog lager is om mee te komen bidden (U hoeft niet 'hardop' te bidden, deze keuze mag u zelf maken. Stil meebidden kan ook). We zoeken een drie tal ouders die zich het komende schooljaar geroepen voelen om af en toe de gebedsgroep te leiden. Het gaat om 1 à 2 keer per schooljaar. Voor vragen of bij interesse kunt u mailen naar [oc-ehbennekom@outlook.com](mailto:oc-ehbennekom@outlook.com).

### Nieuwe OC-leden!

In verband met het aftreden van Jantine van de Kleut en Barend Vellinga zijn wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die ons als oudercommissie willen versterken. Heb jij hart voor de school en denk je graag mee in het organiseren van activiteiten en het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school? Laat het ons weten! Je bent ook van harte welkom om een keer een vergadering mee te maken, zodat je een beter beeld krijgt waar we als oudercommissie mee bezig zijn. Geef je op bij één van de OC-leden of stuur een mail naar [oc-ehbennekom@outlook.com](mailto:oc-ehbennekom@outlook.com).

We willen vanaf deze plaats Jantine en Barend ook hartelijk danken voor de tijd en energie die zij met bevoegenheid hebben gegeven aan de school. We zullen hier begin volgend schooljaar in de eerste OC vergadering nog verder bij stilstaan.

Als laatste willen we iedereen een fijne en goede vakantie toewensen!

Een hartelijke groet,

**De oudercommissie**

Jantine van de Kleut, Marlies Peters, Barend Vellinga,

## Luistergesprekken

In het nieuwe schooljaar willen we graag aan het begin van het schooljaar de zgn. luistergesprekken met u als ouders houden. Luistergesprekken zijn tien minutengesprekjes met de leerkracht(en), waarbij het gaat om een goede start maken en op een goede manier samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren). In de eerste nieuwsbrief zullen we u hierover meer informatie geven. We willen u de data waarop de luistergesprekken worden gehouden, vast doorgeven. Dit zijn donderdag 19 september en dinsdag 24 september.

## Stemming MR oudergeleding

Nadat vorige week maandag de inlevertermijn voor de stemming was afgelopen, is het aantal stemmen geteld. Totaal zijn 45 stemmen uitgebracht. Hiervan waren er 33 voor Dorien Bazen en 12 voor Gertine Baaijens. Hierdoor is Dorien met meerderheid van stemmen gekozen. Namens de MR heten we je dan ook van harte welkom. Gertine, bedankt dat je je kandidaat wilde stellen!



## Terugblik afscheidsavond groep 8

Op dinsdagmiddag 16 juli kwamen de leerlingen van groep 8 rond 17.00 uur groepsgewijs aan bij de hoofdingang van de school. Het was voor hen een verrassing dat een "antieke" brandweerwagen met werkende sirene het vervoermiddel was voor hun laatste officiële aankomst als groep acht op school. Inmiddels spreken we over onze oud-leerlingen.

Onder veel belangstelling van ouders en leerkrachten liepen zij in twee- of drietallen over de rode loper naar de versierde hoofdingang.



Toen iedereen was gearriveerd, was het tijd om te poseren voor een groepsfoto met de brandweerwagen als achtergrond.

Vervolgens naar de feestelijk versierde speelzaal, waar de tafels gedekt stonden voor een overheerlijk warm en koud buffet, verzorgd door de ouders. Als afsluiting van de maaltijd werden we getraakteerd op een paar bolletjes ijs, geserveerd door de plaatselijke ijssalon die met een verrijdbaar karretje op het plein was gearriveerd.

Het voorprogramma in de hal bestond uit het afdraaien van een presentatie, gevuld met beelden van de leerlingen vanaf hun entree als kleuter tot en met groep 8. Acht jaar in vogelvlucht.

Om 19.30 begon het avondprogramma, meester Roodbeen opende op de gebruikelijke wijze, sprak een woord van dank uit aan de ouders voor al hun regelwerk voor deze dag.

Juf van der Vegt vertelde voor de laatste keer een Bijbelverhaal aan deze groep met als kerntekst: "En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht." (Exodus 13:21)

Deze tekst staat ook in het dagboek wat de leerlingen uitgereikt kregen door de voorzitter van het bestuur, dhr. Preuter, of door meester Roodbeen. Vergezeld van een handdruk en een getuigschrift.

Namens de leerlingen bood Arnoud van der Hoek als gezamenlijk cadeau een prachtige hoekbank voor op het plein en een met namen versierd dienblad aan.

Na de pauze genoten we van de kampvideo, herinneringen aan ons onvergetelijke schoolkamp in Hulshorst kwamen weer boven. Mooi om dit weer zo terug te zien.

Toen was het de beurt aan de leerlingen. Zij namen ons, al boek schrijvend, mee op hun reis door onderwijsland. Zingend, spelend en vertellend gaven zij ons op vermakelijke wijze een kijkje in hun belevenissen in onderwijsland.

Nadat de avond met dankgebed was gesloten, zongen de leerkrachten de vertrekkende leerlingen nog een tweetal coupletten toe uit "Wat de toekomst brengen moge ...." waarop zij zich opstelden in een rij om met een handdruk afscheid te nemen van de leerlingen en hun ouders.

We mogen terugzien op een fijne, mooie en waardige avond en wensen de 29 vertrokken leerlingen Gods zegen toe op hun verdere reis door onderwijsland.



## Bedankje

Ouders en kinderen, hartelijk bedankt voor alle woorden, kaartjes, attenties en kleurplaten die ik van jullie kreeg, omdat ik afscheid neem van deze school. Het was hartverwarmend! Met veel plezier kijk ik terug op de achterliggende jaren. Ik wens jullie al het goede voor de toekomst toe en wie weet zien we elkaar nog eens!

Hartelijke groet van Juf Willemsen

