



Eben-Haëzerschool Basisschool voor reformatorisch onderwijs

Voorwoord: U hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord of gelezen: De driehoek! De driehoek: Kerk, School en Gezin. Met regelmaat komt deze driehoek naar voren. In gesprekken met ouders, in gesprekken die we met kerkenraden voeren en in gesprekken met de collega's. Wanneer we hierover met elkaar in gesprek zijn, weten we precies waar we het over hebben, maar hoe geven we deze driehoek 'handen en voeten'? Dat is nog niet zo eenvoudig. Toch hadden we afgelopen week hier een mooi voorbeeld van op school. Met de ouders van groep 5 zaten we niet alleen bij elkaar, maar ook naast elkaar, om onze zorgen te delen. Na deze avond kreeg ik van diverse ouders mooie reacties over de openheid die er was. Er kwamen ook hele concrete ideeën naar voren, waar wij als school mee aan het werk kunnen. Daar willen we u voor danken. Eén van de opmerkingen trof mij in het bijzonder. Vaak staan we klaar om onze handen uit de mouwen te steken, maar laten we vooral de handen vouwen en biddend om de school staan. Dankbaarheid is het woord dat hier past. Dankbaar dat we ouders hebben die biddend om de school heen staan. Eén van de ouders doet in het kader hiervan een oproep, die ik graag onder uw aandacht breng. Bidden en danken passen bij elkaar, sterker: horen bij elkaar. Woensdag is het Dankdag! Bedenk dan wat we kunnen lezen in Fil 4:6

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Een gezegende Dankdag!

Meester Roodbeen

Lief en leed: In het gezin van familie Breunissen is een zoon geboren. Juda is het broertje van Jelle (groep 6), Laura (groep 5) en Leen (groep 2).

Op 1 november hebben Joël (groep 4) en Sophie Breunissen (groep 1) een zusje gekregen. Zij heet Naomi. We willen beide gezinnen hiermee feliciteren en we hopen dat Juda en Naomi mogen opgroeien tot eer van hun Schepper: *Geeft den God*

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.

Houd voor actuele data en nieuwe foto's ook regelmatig onze website www.ehbennekomp.nl in de gaten!

Data 2018-2019	
5 november	contactavond
7 november	Vrij i.v.m Dankdag
9 november	Schoolontbijt
14 november	Schooldamtoernooi gr 5-8

des hemels eer; lof zij aller scheps'len HEER', Want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid (Psalm 136: 26 ber.)

Schoolontbijt: Aanstaande vrijdag is het weer schoolontbijt. Deze dag hoeven de kinderen dus niet thuis te ontbijten, maar doen we dat gezellig op school.



We willen tijdens het schoolontbijt, waar wij elke dag zoveel rijkdom en goeds ontvangen, en met een Hervormingsdag achter ons en een dankdag voor ons, ook denken aan hen die niet in vrijheid in Gods Woord kunnen lezen. In elke groep staat het zendingspotje klaar voor de vervolgte christenen in India (Draagt Elkanders Lasten, i.s.m. SDOK, lezersactie RD). Eén van de initiatiefnemers van deze actie vertelt: *"Ik was al enige tijd niet in India geweest. Het was aangrijpend om te ontdekken dat de situatie voor christenen de afgelopen jaren flink verslechterd is. Ik maak me*



Stichting
Draagt Elkanders Lasten

zorgen om de toekomst van het land, nu het hindoeïsme steeds verder lijkt te radicaliseren. De kwetsbaarste groep, die het meest te maken heeft met vervolging, bestaat uit kleinere gemeentes op het platteland, en in het bijzonder de predikanten". Zie voor meer informatie: <https://www.steundel.nl/de-doelen> Helpen wij mee? Vergeten jullie je gift niet?. En ook... bidden wij mee?

Bedankbrief Bonisa: Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een bedankbrief van de stichting Bonisa.

Contactmiddag en -avond: Vanmiddag en vanavond hopen we weer veel ouders te spreken. Tijdens de contactavond zullen de School Maatschappelijk Werker Willeke van Laar en de jeugdverpleegkundige ook aanwezig zijn in de hal van de school. Mocht u zelf vragen hebben of naar aanleiding van het gesprek met de leerkracht(en) informatie willen, loop gerust even bij (één van) hen langs. Ze staan open voor uw vragen! Ook de verkooptafel van Woord & Daad zal er 's avonds weer staan. Van harte aanbevolen!

Workshops bovenbouw, hulp gevraagd: We zoeken nog hulp van vaders, moeders, oma's en/ of opa's voor deze middag (donderdagmiddag 15 november). Wie komt ons helpen?? Opgeven kan bij juf Driessen.

Workshops bovenbouw, spullen gevraagd: 1 van de workshops is een decoratie- herfsttaart maken. Voor deze workshop is heel veel groen uit de tuin nodig. Kunt u iets missen uit de tuin? We hebben oa. nodig: coniferengroen, struikklimop (met bes), hortensia, sedum, skimmia, rozenbottels, besjes, walnoten, dennenappels, kleine appeltjes/ peertjes en hulsjes van beukenootjes. Graag maandag of dinsdag (12 of 13 november) bij het lokaal van groep 5 (juf Stolk) inleveren

Start schoolfruitproject! Vorig jaar hebben we als school meegedaan met de EU School Fruit en Groente Programma. Dit hield in dat we drie keer per week voor alle leerlingen verschillende soorten fruit kregen die in de pauze konden worden uitgedeeld. Doordat de kinderen samen in de klas groente en fruit eten worden ze gestimuleerd om gezonder te gaan eten. Ook leren ze meer smaken en soorten kennen. Daarnaast wordt er lesmateriaal

beschikbaar gesteld over gezonde voeding die door de leerkrachten kan worden gebruikt. Tijdens en na afloop van dit project kregen we als oudercommissie zulke positieve reacties dat we ons ook dit weer hebben ingeschreven. En met resultaat! Ook dit schooljaar krijgen we van D.V. 12 november t/m 19 april elke week voor drie dagen fruit geleverd.

Op woensdag 14 november zullen de kinderen hun eerste 'schoolfruitdag' hebben. Vanaf die dag krijgen de kinderen elke week op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school. U hoeft dan geen pauzehap mee te geven. Verwacht u dat uw kind niet genoeg heeft aan het schoolfruit dan kunt u een extra fruit meegeven.

Net als vorig jaar zullen we als OC weer een beroep doen op de overblijf- en klassenmoeders. We willen hen daarom vooraf alvast heel hartelijk danken voor hun hulp, want zonder hun inzet is dit project zeker niet mogelijk!

Op de website www.euschoolfruit.nl is meer informatie te vinden over dit project. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen spreek één van ons dan aan op het schoolplein of stuur een email naar oc-ehbennekom@outlook.com.

Een hartelijke groet,

De Oudercommissie
(Jantine van de Kleut,
Marlies Peters,
Berdien Stuurbrink,
Barend Vellinga,
Geurt Driessen en
Kosanne van Gent)



Namens de biebmoeders:

Hartelijk dank!

Graag willen we een ieder die heeft bijgedragen aan de actie 'adopteer een boek' heel hartelijk bedanken! Het is een mooi bedrag geworden van € 512,50. Dit komt op bij het jaarlijks bedrag wat we besteden mogen. We hopen binnen kort het één en ander te verwerken. Inmiddels zijn de eerste boeken al besteld! En alle kinderen wensen we veel leesplezier!

Namens alle bieb moeders

Opbrengst kleedjesmarkt: De boekenkleedjesmarkt heeft ongeveer € 450 opgebracht. Een mooi bedrag! Bedankt voor allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben!

Oproep van een ouder:

Afgelopen woensdagavond hebben wij een goede en open bijeenkomst gehad als ouders en school waarin ook het belang van het gebed ter sprake kwam. Wij hebben gekozen voor reformatorisch onderwijs en beseffen dat de kracht van het gebed groot is en dat we niet zonder de kracht van God kunnen (en willen). Om het niet alleen bij een goed voornemen te laten, wil ik dit graag concreet maken. Daarom nodig ik bij deze ouders die in de gelegenheid zijn uit op vrijdagmorgen 16 november om 9.00 uur bij mij thuis (Wildekamp 34, Bennekom). Mijn idee is om dan tussen 9.00 en 10.00 uur met elkaar te bidden voor de school, de leerkrachten en kinderen van groep 5. Voel je niet verplicht, maar je bent van harte welkom om mee te bidden (ook als je liever niet hardop een gebed uitspreekt). Kleine kinderen onder de vier jaar kun je gewoon meenemen. Wil je laten weten of je komt (per mail of via de app)?
Hartelijke groet,
Annemieke van der Horst

Bijbelrooster:

Week 45 Groep 3 t/m 6	Richters Richt 3:12-31/ Richt 4:1-17/ Richt 6:1-32
Week 45 Groep 7,8	Profeten-2: Juda Jes 6/ Jes 44/ Jes 53
Week 46 Groep 3 t/m 6	Uitredding Richt 6:33-40 en 7:1-8/ Richt 7:9-25 en 8/ Richt 10:6-18, 11 en 12
Week 46 Groep 7 en 8	Profeten-3: Juda Jer 1/ Jer 23/ Jer 37-39

Even voorstellen:

Via deze nieuwsbrief zal ik me even voorstellen. Ik ben Ieke van Driel en woon sinds 2015 in Bennekom. Getrouwd met Niels en moeder van Ilse uit groep 8.

Waarom als toezichthouder betrokken bij school? Ik denk dat in de loop van de jaren de interesse gegroeid is en ervaringen gaan meespelen.

Zelf ben ik al vele jaren werkzaam in het onderwijs. Eerst in het reformatorisch voortgezet onderwijs en later bij de CHE (opleiding Verpleegkunde). Intussen zag ik als moeder iets van het werk dat in het reformatorisch basisonderwijs gedaan werd. De grote betrokkenheid en de vele activiteiten van de leerkrachten ten behoeve van kinderen.

Van ouders uit andere landen weet ik hoeveel energie en geld het soms kost om kinderen christelijk onderwijs mee te geven. Het kost ons in Nederland niet meer dan een 2 á 3 tientjes. Laat ik dan m'n tijd maar geven.

Afgelopen jaren heb ik als lid van de MR al met plezier mee kunnen/mogen denken met het werk op school. Schoolplannen en begrotingen passeerden de agenda. Maar ook thema's als werkdruk en identiteit. Nu vanuit een andere positie. Maar ten dienste van hetzelfde doel. Kinderen mogen christelijk onderwijs ontvangen!

We hopen (wederom) met elkaar op een fijne samenwerking.



Ieke van Driel

