



Voorwoord: Witter dan sneeuw, ik kan het niet laten er een opmerking over te maken. Wat een geweldig mooi zicht. In de donkere en soms grauwe dagen aan het eind van het jaar, geeft sneeuw iets van smetteloosheid. U kent vast het gezegde, dat de natuur een 'boek' is. Het 'boek van Gods schepping'. Het vertelt ons van Zijn heerlijkheid en macht. De sneeuw als beeld van reinheid, vergeving van zonden en dan zijn we bij het naderende Kerstfeest. Het Licht dat naar een donkere wereld kwam. De kinderen zingen ervan: Een Licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen.

Deze nieuwsbrief is de laatste van dit kalenderjaar. Bij plannen maken hoort ook terugkijken. Zegeningen die ons ten deel vielen geeft dankbaarheid. Iedere dag ging de Bijbel open en mochten we de kinderen meegeven wat we vanuit de Reformatieherdenking hoorden: 'Alleen door genade'. Maar ook de gebrokenheid van ons bestaan werd en wordt gevoeld. Zorgen om gezondheid, geliefden die ons ontvielen langer of korter geleden; ouderen, maar ook kleine kinderen, soms heel klein....Sterkte in deze!

Bij leven en welzijn op vrijdag 22 december hopen we samen met de kinderen stil te staan bij het Kerstevangelie. De Zoon van God kwam vanuit De Heerlijkheid naar deze aarde vol met zorgen en zonden, om de wil van Zijn Vader te doen en zo de weg naar het Vaderhart te openen, zodat zondaren, gebroken mensen weer een plek kunnen krijgen. Aan het eind van dit kalenderjaar geeft dat perspectief. Met alles wat we op school nog aan plannen hebben, is dat het fundament.

Dat willen we ook meegeven aan juf Van Manen, die ons gaat verlaten. Zij hoopt na de Kerstvakantie op de school in Opheusden te gaan werken. Juf, bedankt voor alles wat je voor onze school hebt gedaan. We wensen je op je nieuwe plek Gods zegen toe.

Data voor uw agenda, voor alle data geldt D.V.

Houdt voor actuele data en nieuwe foto's ook regelmatig op onze website www.ehbennekom.nl in de gaten!

| Data 2017- 2018 | |
|---------------------------|--|
| 25 december t/m 5 januari | Kerstvakantie |
| 5 februari | Studiedagen personeel Leerlingen vrij |
| 28 maart 2018 | Paasviering 'Ichthuskerk' |
| 29 maart | Studiemiddag personeel (Continuurooster, zie schoolgids) |
| 4 april en 11 juli | Schoonmaakavonden |

Tenslotte wens ik vanaf deze plaats allen die het afgelopen jaar hun krachten en energie hebben ingezet voor het onderwijs aan onze kinderen, de collega's, alle vrijwilligers, de oudercommissie, de medezeggenschapsraad, het bestuur en u als ouder toe, wat we een oude profeet horen zingen:

*Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' Zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.*

Meester Roodbeen

Lief en leed: Na de geboorte heeft Rachel een moeilijke start gemaakt en heeft daardoor bijna drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu thuis maar is voor verder onderzoek in behandeling in het WKZ. Afgelopen week hebben we de boodschap gekregen dat Rachel zeer slechthorend is. Wel weten we ons gesterkt door de Heere. Hij zal voor ons en Rachel zorgen!

Gevonden voorwerpen: de kast is weer flink gevuld!
Tot vrijdag 15 december kunt u kijken of er iets bij zit van uw kind. Daarna wordt de kast leeggeruimd.

Berichten Oudercommissie en Bestuur: Op de volgende pagina's vindt u een bericht van de oudercommissie en van het bestuur. Belangrijk om te lezen!

Bijbelrooster:

| | |
|--------------------------|--|
| Week 50 Groep 3 t/m 8 | <i>Gabriël, Gods boodschapper</i> Luk 1:1-25/ Luk 1:26-56/ Matt 1:18-25 |
| Week 51 Groep 3 t/m 8 | <i>U is heden geboren</i> Luk 1:57-80/ Luk 2:1-7/ Luk 2:8-20 |
| Week 45 Groep 7 & 8 | <i>Op de vlucht</i> Gen 27:41-28:22/ Gen 29/ Gen 30, Spreuken 10:22 |

| Prikbord | |
|---------------|---|
| Woord en Daad | Kerstactie Woord en Daad Klik hier voor meer informatie. |

Een berichtje van de Oudercommissie:

Donderdagavond, 30 november, hebben we als OC weer samen vergaderd, rondom zaken die onze school, ouders en kinderen aangaan.

Het is altijd weer prettig om zo bij elkaar te zijn en te horen van elkaar welke goede en fijne dingen er op onze school gebeuren.

We hebben de start van het 'schoolfruit op school' geëvalueerd. Wat is het fijn dat er moeders zijn die telkens de bakken vullen en zorgen dat deze in de klassen komen te staan. Of de moeders die hulp bieden bij het eet/ drink klaar maken van het fruit en dan bijvoorbeeld een ochtend sinaasappels staan te persen thuis. Geweldig!

Er zijn ook dingen die we als oudercommissie (en daarbij vertegenwoordigen we de ouders van school), graag anders zouden zien. Zo zijn er twee zaken die al meerdere keren op onze agenda hebben gestaan en waar we in deze nieuwsbrief uw aandacht voor willen vragen!

Veiligheid rondom school!!

Aan de voorkant van de school komt het regelmatig voor dat er auto's geparkeerd staan op plaatsen waar het niet is toegestaan (gele streep/voor een oprit). Ook zien we, dat ouders met elkaar het hele voetpad in gebruik nemen, zodat anderen er niet meer door kunnen. Tevens wordt er regelmatig zelf overgestoken, terwijl er brigadiers zijn die aangeven wanneer er overgestoken kan worden.

Aan de achterkant van de school hebben we te maken met een fietspad. Hier zien we fietsers dikwijls in de remmen gaan omdat ouders midden op het fietspad staat te praten.

Zomaar enkele voorbeelden die we dagelijks zien rondom verkeersveiligheid van de school...

Beste ouders, bij deze een oproep!

Laten we met z'n allen geen ergernis voor de buurt zijn maar in onze houding laten zien waar we voor staan. **We moeten toch niet willen dat er een wijkagent ingeschakeld wordt om bonnen uit te delen?**

De schoonmaak van de school

Woensdagavond 22 november hebben een aantal ouders zich weer enorm ingezet om te werken aan een schone klas voor de kinderen. Het was een gezellige avond! Een avond waar onder het poetsen ook fijne ontmoetingen plaats vinden. Je spreekt nog eens iemand die je anders alleen bij het hek ziet staan. Het geeft een verbinding. Er is toch een MAAR aan deze avond (en voorgaande avonden).

Er waren ongeveer 20 ouders..... als we even rekenen zouden het er 120 kunnen zijn. **WAT ZOUDEN WE DAN EEN SCHONE SCHOOL HEBBEN!**

U leest het al, we zouden het zo fijn vinden als alle ouders hier hun schouders onder zetten. Nu blijft het vaak bij het schoonmaken van de klassen, terwijl er ook nog zoveel andere werkzaamheden te doen zijn zoals bijvoorbeeld de keuken, gangen, ramen, hal enz.

Er staan nog twee data 's gepland voor dit schooljaar. We hopen dat deze oproep u aan het denken zet om u één van de volgende schoonmaakavonden ook op te geven.

Mocht de animo minimaal blijven, dan voelen we ons genoodzaakt om voor het volgende schooljaar een rooster samen te stellen waarop elke ouder één keer word ingedeeld.

Wij pleiten voor een schone en veilige schoolomgeving voor onze kinderen !!! U toch ook ???

Bestuursnieuws:

In deze nieuwsbrief informeren we u over twee onderwerpen die in de afgelopen maanden onze aandacht hebben gehad. Het eerste onderwerp betreft bestuur-uitbreiding en het tweede onderwerp gaat over een thema-avond die we samen met het MT hebben gehouden rondom identiteit.

Bestuur-uitbreiding

In september hebben we twee vacatures opengesteld voor de portefeuilles PR/Communicatie en HR/Juridisch. **We zijn blij u te kunnen melden dat we de vacature van PR/Communicatie kunnen invullen. Dhr. J. Bosch zal per januari 2018 toetreden tot het bestuur.** Hij zal zich in één van de volgende nieuwsbrieven aan u voorstellen. Wij wensen Jan van harte Gods onmisbare zegen toe in het bestuurswerk.

Voor de andere vacature hebben we helaas nog geen sollicitatie ontvangen. Aangezien het onze wens is om het bestuur verder uit te breiden, blijft deze vacature open staan. Daarbij hebben we deze vacature niet meer specifiek gekoppeld aan de portefeuille HR/Juridisch, maar zijn we op zoek naar een algemeen toezichthouder. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, streeft het bestuur er op dit moment naar om een bestuurder te benoemen die belijdend en meelevend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijk Gereformeerde Kerk of Hersteld Hervormde Kerk. **Wij roepen nogmaals hartelijk op om te solliciteren op de openstaande vacature. Dit is mogelijk tot 15 januari 2018.**

Identiteit

In onze jaaragenda hebben we opgenomen dat we één keer per jaar een thema met elkaar bespreken rondom identiteit. Het doel hiervan is om, naast alle praktische zaken, met elkaar te reflecteren en vooruit te blikken op dit thema. Maandagavond 6 november stond dit thema op de agenda en hebben we samen met het MT aan de hand van een aantal artikelen en stellingen nagedacht over het thema **'Godsdienstige opvoeding c.q. Geloofsopvoeding'**. We willen graag een korte samenvatting van deze avond met u delen.

In Deuteronomium 6:7 staat, dat we Zijn geboden onze kinderen moeten ('zullen') inscherpen en geeft ons de opdracht dat we met onze kinderen over God en Zijn Woord spreken. De opdracht die we hierin hebben is heel mooi, maar vaak ook moeilijk. Zelfs onmogelijk, als we dit zonder Gods hulp zouden moeten doen. We hebben met elkaar stilgestaan bij vragen zoals: hoe komt dit op school aan de orde? Is geloofsopvoeding op school alleen het aanleren van Bijbelkennis, of gaat dit verder? Hoe leggen we geloofsbegrippen zoals wedergeboorte, rechtvaardiging en heiligmaking nu op een begrijpelijke manier uit aan kinderen op de basisschool? We hebben met elkaar het belang van geloofsopvoeding besproken, wat verder gaat dan alleen het kennen van feiten. Daarbij zien we dat dit in eerste instantie de taak is van u als ouders en dat we dit op school kunnen ondersteunen en uitwerken. **Kortom: we hebben elkaar ook hierin nodig en bovendien de werking van Gods Heilige Geest.** Laten we ons hiervan bewust zijn en hierom vragen.

Recentelijk is er een handzaam boekje verschenen met als titel 'Spreken over De Koning.' Deze uitgave kan u helpen met het praktisch invulling geven aan de geloofsopvoeding van uw kinderen. Als team hebben we dit boekje recentelijk gebruikt voor een Bijbelstudie op de laatste studiedag. In het voorjaar van 2018 D.V. willen we dit thema een vervolg geven binnen het gehele team.

Mocht u hierover meer informatie willen of vragen hebben, dan kunt u dit uiteraard vragen aan de bestuursleden of via een e-mail aan secretaris@ehbennekom.nl.